



Gemeindedaten

Bezirk: [Münster](#)

Gemeindegründung:

Kirchweihe:

Anschrift:

Gemeindeschließung:

Gemeindestatus:

Gemeindechronik

Nordhorn, Duitsland

De Nieuw-Apostolische Kerk in 't Duitse Nordhorn werd in 1912 gesticht door apostolische broeders vanuit Enschede.

Zij gingen in opdracht van apostel van Oosbree per fiets de grens over om ook in Gronau en Nordhorn het apostolisch getuigenis te brengen. In deze plaatsen ontstonden al snel grote gemeenschappen. In 1927 verrees in Nordhorn dit 1e eigen gebouw met toen al 500 zitplaatsen...het werd door stamapostel Niehaus ingewijd, in aanwezigheid van apostel van Oosbree. We zien in dit bericht echter een serie van 5 historische foto's uit 1970.

We zien hoe stamapostel Schmidt van een jong geloofszusje op de verhoging een boeket bloemen aangeboden krijgt, we zien ook dat broeders en zusters nog gescheiden zitten, een gewoonte die rond die tijd in de Nederlandse Nieuw-Apostolische gemeenten al lang was afgeschaft, overigens voor de leden van het Apostolisch Genootschap nog heel herkenbaar want daar duurde het apart zitten van zusters en broeders maar liefst tot in de jaren '90.

Het vertrek van de stamapostel in zijn Mercedes met de uitzwaaiende broeders en zusters erom heen zal ook voor de genootschappers een bekend beeld zijn, bij apostel Slok ging het net zo

Im Gottesdienst am Mittwoch, den 16. August 2006 in der Stadthalle Rheine hat Bezirksapostel Brinkmann den Bezirksältesten Reinhold Blome in den Ruhestand versetzt. In demselben Gottesdienst hat er den seitherigen Hirten Werner Hug zum Bezirksältesten für den Bezirk **Münster** ordiniert und als Bezirksvorsteher beauftragt. Werner Hug ist seit Mitte 1982 Vorsteher der Gemeinde **Nordhorn-Mitte**. Von dieser Aufgabe ist er nun entbunden. Bezirksevangelist Helmut Dues wird zukünftig die Gemeinde als Vorsteher bedienen.

30. April 2017

