

deze boom groeide in de hoogte hier eerst in Amsterdam op  
de ~~Laurier~~gracht daarna in de Heereniging Warmoustraat  
daarna in de Pissaarsche Kerke en daarna Pinxtenliland maar  
die boom kreeg takken naar Enkhuizen naar Floorn naar  
Haarlem naar Gmuiden naar den Helder alwaar gemeentens  
gesticht werden ook na Duitschland tot naar Oostindien! de  
vruchten bleven niet uit en den boom bestaende in gaven  
des heiligen geestes, in alle gemeentens <sup>naar</sup> ook de <sup>als gaven</sup> bedieningen  
volgden <sup>als gaven</sup> onderkusschen en wel in reime maate en wij komde  
hier in Holland en Duitschland in een paar jaren weder  
mijn komen zuchtende roemen; god de Heere heeft ons  
wat voor achtien eeuwen <sup>de Kerke ontving aan ons</sup> als Kerke had verda ~~en~~ ons terug  
is gegeven. Vele wonderen geschieden van den Heere god  
door mijne handen men noemde mij Toveraar en een  
duivelkunstenaar een boekje hetwelk in diirenden  
Eotemplaren door den Durbist Vooshoeven werd verspreid  
alwaer veelke lusteringen te lezen zijn.

Voover door mij geschreven het ontstaan van dit gods  
werk om een wapen te geven ter bestrijding van dit  
godswerk en teoveel wat tot verdediging van mijn  
kerken bedreef tevo en niet anderst is alles gebeurd  
god is mijn getuige en slij zal mij op zijnen dag rechtvaard  
digen geschreven met eigene hand den 10 Januari 1894

Andere broeder Roemen als Kerke geschiedenis  
der Heersteld apostolische Kerke vordachten

F. W. Schwarz  
Apostel van god den vader tevo in heilige geest  
amen