

STAMMAPOSTELBEZOEK IN NEDERLAND – 19 JUNI 1994

IN „DE DOELEN“ TE ROTTERDAM

Bericht und Schreiben der Bezirksapostels G. Pos sowie J. H. Breggeman



Amersfoort, mei 1994

Geliefde broeders en zusters!

Onze Stamapostel komt spoedig.

Als de Heiland komt, dan horen wij de aansporing: En ijlt Hem tegemoet!

Kent u dat gevoel? Je hebt bijna je doel bereikt.

De vraag komt boven: Hoe zal ik ze aantreffen?

En dan plots vliegt er een deur open... en uitgespreide armen worden uitgestoken!

Wat een welkom!

Namens u allen mag ik onze Stamapostel en zijn vele begeleiders begroeten.

De volgende woorden zijn mij daarbij op de geest gekomen.

En wel uit Jesaja 52:7 e.v.:

"Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten dier boden die vrede verkondigen, die het goede prediken en heil aankondigen, die tot Zion zeggen:

"Uw God is Koning!" Uw wachters roepen luidkeels met hun stem en juichen met elkander..."

Zo juichend nodig ik allen uit u voor te bereiden. Bij voorbaat dank ik u voor alle gebedshulp, mede namens Apostel Sepers,

Uw



Rotterdam, mei 1994

Hartelijk geliefde broeders en zusters,

Bijna is het zover dat wij onze Stamapostel en alle Districtsapostelen en hun helpers in Nederland mogen verwelkomen.

Op 19 juni a.s. kunnen we een onvergetelijk moment beleven, waarnaar lang is uitgezien.

Als "gastheer" mag optreden het jarige district Rotterdam.

Hoewel bij het plannen van het bezoek daarbij niet is stilgestaan, is het dit jaar precies 25 jaar geleden dat uit delen van de districten Utrecht en Tilburg op 20 april 1969 het huidige district Rotterdam werd gevormd. Voorts is het dit jaar precies 100 jaar geleden dat de eerste zielen uit Rotterdam door Apostel Schwarz vergezeld konden worden. Al met al een voor het district Rotterdam feestelijk jaar, met als hoogtepunt het komen van onze Stamapostel, wat gezien mag worden als een kostbaar geschenk van de lieve God.

Voor zover bekend is het de vijfde maal dat een Stamapostel een feestdienst houdt in het Rotterdamse.

De eerste dienst was op zondag 11 juli 1926. Toen hield Stamapostel Niehaus in de Oude Doelen in Rotterdam een feestelijke dienst.

Op 24 augustus 1930 werd Rotterdam ook verblijd met een bezoek door Apostelen. Op de hiernaast afgedrukte foto ziet u in het midden Stamapostel Bischoff met o.a. links van hem Apostel van Oostbree en achter hem Apostel Faassen.

De overige drie stamaposteldiensten zijn, in chronologische volgorde, gehouden op:

- * 9 augustus 1953: door Stamapostel Bischoff in de voormalige Ahoy-hallen te Rotterdam,
- * 15 december 1963: door Stamapostel Schmidt in het gebouw aan de Hillevliet in Rotterdam-Zuid,
- * 20 november 1983: door Stamapostel Urwyler in de Houtrushallen in Den Haag.

Nu lieve allemaal, mogen wij toelevan naar de nabije feestelijke dienst, net als de eerste in De Doelen, destijds in de oude, nu in de nieuwe.

Helaas is het niet mogelijk alle broeders en zusters in Rotterdam persoonlijk aanwezig te laten zijn. Gelukkig kunnen we de dienst d.m.v. beeld en geluid toch allemaal van heel nabij meebeleven. Mijn bede is dat in ons aller hart een onuitsprekelijke vreugde mag zijn dat dit mogelijk is.

Wij weten toch dat wij in onze Stamapostel een gezant aan Christus' plaats hebben, die ons allen een geschenk van de lieve God wil geven. Bij een groot verlangen zal een ieder van ons straks kunnen getuigen dat het geschenk dat wij mogen ontvangen, onze verwachtingen vele malen heeft overtroffen.

Ik wens u allen een heerlijke voorbereidingstijd toe, opdat wij zondag 19 juni allen vervuld mogen zijn met ontvankelijke, warme harten en mooie zielen. Een mooier geschenk van onze kant is niet denkbaar.

Met hartelijke groeten der liefde en in verbondenheid met onze Apostelen en Opziener,

Uw J.H. Breggeman

Schatten van God

Als ruwe stenen komen wij op aarde,
voor 't eeuwig godsrijk schijnbaar zonder waarde.
Toch heeft God, voor wij waren, ons verkoren;
wat leek verloren werd opnieuw geboren.
De waterdoop opende weer de wegen
naar onze Vader, Zijn Zoon en Zijn zegen.
De Heilige Geest door des Apostels hand
bracht de reine verbinding met God tot stand.
Nu mogen we ons Gods kinderen noemen,
dagelijks van Hem getuigen, Hem roemen.
De arbeid van Gods knechten vormt onze zielen,
zij leren ons bidden, danken en knielen.
Ruwe stenen worden door Gods gezanten
geslepen tot ze schitt'ren aan alle kanten.
Zo wil God ons bewerken tot diamanten,
robijnen, smaragden en briljanten.
Zo'n edelsteen zijn kan niet slechts voor een deel,
niet alleen van buiten, maar altijd geheel.
Laat niets van deze aarde ons beletten
ons te laten vormen, in meer facetten,
nu Gods eerste knecht weer aan ons wil werken.
Zijn arbeid kan onze zielen versterken,
ons weer laten blijken dat God van ons houdt
en ons, als edelstenen, vatten in goud:
't goud der waarheid. Als we daarnaar verlangen
zullen we dat uit Gods Geest weer ontvangen.
Wanneer wij ons melden in het vaderhuis
zoals Jozua, die zei: "Ik en mijn huis,
wij willen de Heer dienen"; dan maakt hij ons rein
om waardevolle schatten van Hem te zijn.
Dan zijn we ook heel dicht bij God en Zijn Zoon.
Willen we dat, dan zullen eens, in Zijn kroon,
wij als diamanten in 't goddelijk licht
voor eeuwig stralen voor Gods aangezicht.